



Helvede i nord - det lokale Paris Roubaix 2011 -

Tirsdag den 12. april trodsede 4 friske fyre blæsten, og mødte op til fællestræning i Sunds Cykelmotion.

Før starten var det store samtaleemne vinden! Kom den fra Vest, kom den fra Nord, hvor kraftig?? Steven var åbenbart den, som talte med størst overbevisning i stemmen. "Den kommer fra nord, og meget vinde er bare gratis træning" konstaterede han tørt! Uden viden om hvad der ventede os!

Et gamle sømands overtro siger; "altid betal din regning hos glædespigen, ellers bliver det en sørejse med høj sø". Hvem f.... har glemt at betale sin regning?? Dette skulle vise sig, at blive en træningstur vi sent vil glemme.

Ud fra konstatering fra Steven blev Karup-turen valgt, i en forhåbning om, at de mange træer kunne tage det meste af vinden! Men godaw-do.... træer eller ej, så er det på de færreste træningsture hvor der råbes:

- "2 ned" når der køres 15km/t (kraftig modvind)
- "Se op, sanddrive på vejen (20 cm sand tværs over vejen på vej til Karup)
- "Det er godt at det går ned af bakke" (på vejen mod Grove rullebane i kraftig modvind med 20 i timen)
- "Er du blevet solbrændt Tommy, eller er du møgbeskidt?"
- "Der er fri til Sunds – tosser" (dagens turlleder, Hans Henrik mente, at nu kunne vi há det)

Det var også nær det eneste, der blev snakket på turen. Enten hang man med tungen ud af halsen, uden evne til at frembringe mere end en-stavelser ord. Eller også kunne de andre ikke høre alle guldkornene på grund af vindstøj, og det var ikke farten der frembragte støjen ☺

Da vi endelig kunne gense byskilte i Sunds, var vi nogle seje mandfolk, der mindst var klar til Paris Roubaix

Tænk at vi fik lov til at opleve denne dag! Taknemligheden er stor.



Vind retning og hastighed

